

## Opnieuw bezoekersrecord in Ons' Lieve Heer op Solder

*Verborgene zolderkerk op de Amsterdamse Wallen verwacht voor de eerste keer in de geschiedenis 100.000ste bezoeker te verwelkomen*

Museum Ons' Lieve Heer op Solder verwacht nog dit jaar – voor de eerste keer in de geschiedenis van het museum- zijn 100.000<sup>e</sup> bezoeker te verwelkomen. In 2013 werd het record ook gebroken met 93.000 bezoekers. De stijging komt voor het museum als een aangename verrassing, aangezien de afgelopen twee jaar grotendeels in het teken stond van een verbouwing. Belangrijkste oorzaak voor de stijgende bezoekersaantallen, naast de sterke reputatie van het museum, is de toename van cultuurgeïnteresseerde toeristen in de stad Amsterdam. Ook in 2015 wordt er nog verbouwd in het museum, waarna in september de feestelijke heropening van een gerenoveerd en uitgebreid Museum Ons' Lieve Heer op Solder plaatsvindt. Tot die tijd, en tijdens kerst, is het museum alle dagen open voor publiek.

### Quote

'Bij Museum Ons' Lieve Heer op Solder komt de stad en haar religieuze geschiedenis op een unieke manier tot leven: in een historisch huis met een kerk op zolder. We zijn trots dat het vertrouwen in het museum wederom zichtbaar wordt in de bezoekcijfers. Dat we in een verbouwingsperiode bezoekersrecords verbreken is fantastisch en stemt ons optimistisch voor 2015, wanneer we met een vernieuwd museum opengaan'.

Judikje Kiers, directeur Museum Ons' Lieve Heer op Solder

### Presentatie en audiotour

Naast de verborgen schuilkerk is de presentatie 'Blik in de Beerput' te bezoeken waarbij vondsten worden gepresenteerd uit een grote beerput, die werden gevonden tijdens funderingswerkzaamheden in verband met de verbouwing. Daarnaast is er voor kinderen een speciale de Feest! audiotour waarbij wordt ingegaan op de achtergronden van onze Christelijke feestdagen, met in het bijzonder Kerst. Deze audiotour is gericht op families met kinderen van 10 -12 jaar.

### Over Museum Ons' Lieve Heer op Solder

Museum Ons' Lieve Heer op Solder is één van de oudste musea van Amsterdam. Achter de karakteristieke gevel van het 17<sup>de</sup>-eeuwse grachtenhuis gaan een woonhuis en een complete kerk schuil. Deze verborgen kerk 'op zolder' ontstond in de tijd na de Reformatie, toen rooms-katholieke gelovigen geen openbare kerkdiensten mochten houden. Het monument is ongeveer 350 jaar oud, en is sinds 1888 een museum. Het museum heeft als doel om het cultureel en religieus erfgoed van rooms-katholiek Amsterdam levend te houden.

### Bezoekadres

Museum Ons' Lieve Heer op Solder  
Oudezijds Voorburgwal 40  
1012 GE Amsterdam  
T +31(0)20 624 66 04  
www.opsolder.nl

### Openingstijden

Maandag t/m zaterdag 10 – 17 uur  
Zon- en feestdagen 13 – 17 uur  
Op 1 jan. is het museum geopend van 13 tot 17 uur

**Entreprijzen (incl. audiotour)**

Volwassenen: €9,-

Kinderen 6 t/m 18: €4,50

Kinderen 0 t/m 5: gratis

Museumkaart en stadspashouder: gratis

---

**Noot voor de redactie, niet voor publicatie:**

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Loes Wijnstekers, pers & pr Amsterdam Museum en Ons' Lieve Heer op Solder, email: [pr@opsolder.nl](mailto:pr@opsolder.nl) telefoon: +31 (0)20 5231711 of mobiel:+31 (0)6-22927729