

# PERSBERICHT

**Verborgen Vrouwen: stadskluizenaresen, geestelijke maagden en vrouwen van nu.  
Van 29 september tot en met 4 november 2007 in Amsterdam en Zaltbommel.**

## Groots project

Dit najaar staan verschillende evenementen in Nederland in het teken van een bijzonder onderwerp: 'Verborgen Vrouwen', van de middeleeuwse stadskluizenaresen tot de geestelijke maagden van priester Petrus Parmentier (1599-1681). Deze maagden waren een soort vrijwilligsters, die de eerste priester van de Amsterdamse schuilkerk - tegenwoordig museum – Ons' Lieve Heer op Solder ondersteunden. In dit museum vindt de tentoonstelling *Verborgene Vrouwen* plaats. Verdere activiteiten in het kader van dit cultuurhistorische project zijn een weekendmanifestatie in Zaltbommel, debatten, een boekpresentatie en de website [www.verborgenvrouwen.nl](http://www.verborgenvrouwen.nl).

## Actualiteit

Aanleiding voor dit grootscheepse evenement waren recente onderzoeken en vondsten. Zo verscheen in 2005 het boek *Lives of the Anchoretesses* van historicus dr. Anneke Mulder-Bakker, over middeleeuwse stadskluizenaresen. Dit leidde tot de inzending van een team van de Leidse universiteit voor de Academische Jaarprijs 2005/2006: een breed opgezet project over de geschiedenis én de actuele betekenis van religieuze vrouwen. De inzending kreeg grote waardering van de jury, maar de prijs ging naar een ander onderzoeksproject. Nu vindt het voorstel van de Universiteit Leiden onder de naam 'Verborgene Vrouwen' alsnog doorgang. Intrigerende historische verschijnselen, zoals de vrijwillig ingemetselde kluizenaresen, dienen als prikkelend uitgangspunt om een discussie op gang te brengen over de actuele rol van vrouwen met een religieuze missie: niet alleen binnen het katholicisme maar ook in andere wereldreligies.

## Agenda

### Tentoonstelling

*Verborgene Vrouwen. Geestelijke maagden in Ons' Lieve Heer op Solder*, van 29 september t/m 4 november 2007 in Museum Ons' Lieve Heer op Solder, Amsterdam.

*Verborgene Vrouwen* gaat over het leven en werk van de ruim twintig 'geestelijke maagden' van Parmentier, de eerste priester van de kerk. Twaalf hedendaagse kunstenaressen, onder wie Maria Roosen, Soheila Najand, Elly Strik, Risk Hazekamp en Krien Clevis, reflecteren met speciaal vervaardigd werk op de rol en de keuze van religieuze vrouwen die verbonden waren aan de schuilkerk. Interactieve rondleidingen dagen de bezoeker uit zélf een mening te vormen.

### Slotmanifestatie

De slotmanifestatie van *Verborgene Vrouwen* vindt plaats tijdens de Museumn8 op zaterdag 3 november in Ons' Lieve Heer op Solder, met gospeloptredens en performances. Zie: [www.n8.nl](http://www.n8.nl)

Museum Ons' Lieve Heer op Solder, Oudezijds Voorburgwal 40, Amsterdam, 020-624 66 04  
Openingstijden: ma t/m za 10.00-17.00 uur, zon- en feestdagen 13.00-17.00 uur

### Debat

Het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV) organiseert op woensdag 7 november (19.30 uur) het debat *Vrouwen en religie: patriarchaat of bevrijding?*, over vrouwen en religie anno nu. IIAV-directeur prof. Dr. Saskia Wieringa is een van de sprekers.

**Manifestatie Zaltbommel, 13 en 14 oktober 2007**

In dit weekend komen de Middeleeuwen tot leven! Met een replica van de cel waar stadskluizenares Aleid van Veen zich in 1410 liet inmettelen, een reconstructie (middels projecties) van het interieur van de Maartenskerk - dat verloren ging tijdens de Beeldenstorm-, rondleidingen, lezingen, middeleeuwse muziek en toneel. Met als hoogtepunt de uitvoering door het koor Femmes Vocales van de liturgie van het Sacramentsfeest, gecomponeerd door de 13e-eeuwse kluizenares Juliana van Cornillon. Het werk wordt voor het eerst sinds de Middeleeuwen ten gehore gebracht, mede dankzij de recente vertaling in modern notenschrift door muzik historicus prof. Vincent Corrigan van de Bowling Green State University in Ohio (VS).

Maartenskerk, Kerkplein 1, Zaltbommel. Zaterdag 13 oktober 12.00-16.30 uur, zondag 14 oktober 15.00-17.00 uur.

### **Deelnemende organisaties**

Universiteit Leiden (Faculteit der Letteren), het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging, de Vereniging voor Vrouwengeschiedenis, Museum Ons' Lieve Heer op Solder en de Stichting Sint Maarten Zaltbommel. Het project is een initiatief van de Universiteit Leiden en is mede mogelijk gemaakt door het Leids Universiteits Fonds, de Mondriaan Stichting, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Amsterdams Fonds voor de Kunst.

### **Website**

Alle actuele informatie is te vinden op de website: [www.verborgenvrouwen.nl](http://www.verborgenvrouwen.nl).

Voor meer informatie en beeldmateriaal:

Museum Ons' Lieve Heer op Solder, Claartje van Dijk, 020-620 38 95, e-mail: [c.v.dijk@opsolder.nl](mailto:c.v.dijk@opsolder.nl).

De communicatiecampagne is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met 'Claire Beke - Communicatie in Cultuur', Rotterdam.